



## Bostoernooi 5 oktober 2024

Vandaag Bostoernooi. Een zonnige dag. En wat is het mooi buiten. De dag lacht ons tegemoet. De voorbereidingen waren getroffen!! De tent stond, de tafels en stoelen stonden klaar.

In de keuken en achter de bar werd al de nodige voorbereidingen getroffen. De wedstrijdleiders waren er ook klaar voor. De twee dames achter de munten waren startklaar om de nodige penningen te ontvangen.

Afgelopen donderdag hadden Bennie en Marcel al door het bos gewandeld om alles te controleren. Maar er was wel een miscommunicatie.

Bennie en Marcel gingen de paden controleren. Ze begonnen ieder aan een kant en zouden elkaar ergens in het midden ontmoeten. Maar helaas!! Marcel kwam maar niet. Bennie roepen: " Marcel!! "

Geen antwoord! Toen kwamen er twee jongens voorbij op Een motorbike. " Zoekt u iemand?", vroegen ze aan Bennie.

Ja, zei Bennie, de boskabouter Marcel. Nou dan zullen we Helpen zoeken. Nergens dus, geen Marcel. Toen besloot Bennie naar de kantine terug te gaan. En wat denk je, daar was onze boskabouter. Marcel was gewoon teruggelopen. Oh, wat een kabouter!!



Op iedere tafel stond een prachtig boeketje in een mooi vaasje. Ja, daar zorgt Jentina altijd voor!! Jentina bedankt, je bent een kanjer!!



Om 10.00u werd het toernooi geopend. Onze voorzitter heette ons welkom en was blij dat er 32 teams meededen. Een mooi aantal. Vervolgens nam Marcel het woord en stelde onze nieuwe wedstrijdleider Gerrit voor. Samen houden ze de standen vandaag bij. Een secuur werkje. Marcel verzocht iedereen op de paden te blijven en het startschot was gegeven.

Er werden over de hele dag 4 partijen gespeeld. De ballen werden gepakt en iedereen zocht een plekje in het bos. Aan de hand van de kaart en het nummer wat de spelers kregen, konden ze zien tegen wie ze moesten spelen. Dat werkt perfect.

Van het bos heb ik niet veel meegekregen, want ik zou de hele dag in de keuken helpen, maar wat ik hoorde, was er een gezellige sfeer.

Na 2 partijen knorden de magen en wisten ze de keuken en de bar te vinden. De gehaktballen, tosti's en de erwtensoep werden gretig afgenomen.

Een gezellige drukte en je kon ook nog lekker buiten in het zonnetje zitten.

De erwtensoep was trouwens gesponsord door Jumbo de Jong uit Noordwolde. Vandaar de vlag van de Jumbo. Jumbo hartelijk dank daarvoor.

Na de 2 partijen ging iedereen weer aan de slag. Ons nieuwe lid Annelies gooide haar boule op het zanderige bospad. Maar wat gebeurde er!! Haar bal kwam op een steen terecht en sprong heel ver weg. Ze was heel verbaasd. Een steen in het bos, wat moest die daar. Ach ja, Annelies, zo af en toe kom je verrassingen tegen.

Na 4 partijen was het klaar en kon iedereen lekker uitrusten met een drankje en eventueel een hapje.

De voorzitter sloot af en bedankte iedereen, die zich had ingezet om deze dag te doen slagen. Tevens de EHBO, die aanwezig was, bedankt. Het was een geslaagde en zonnige dag.



Nu de uitslag:

1. Nette van de Belt en Joop de Wit 4 plus 23
2. Dinie Blok en Geesje Klunder 4 plus 17
3. Thierry Pietersen en Gerald Ruesink 3 plus 29

Ze kregen een mooi vleespakket  
en voor iedere deelnemer was er  
een heerlijke worst van slagerij De Kei.



Tot volgend jaar maar weer!!

Lida

