



Wat was 2020 een raak jaar

De eerste corona golf, daarna de strenge regels, onder andere niet meer boulen, geen gezelligheid, want de kantine is gesloten en dan mogen we weer iets meer en dan weer niet!

Moeilijk te volgen en uit te leggen. Een raar jaar voor ons, voor jullie en voor jullie gezin en familie.

Mooie dingen zijn gelukt, onder andere een nieuwe picknickbank, zonnepanelen, een nieuwe haagbeuk, een mooi barbecue toernooi en een geslaagd doublet toernooi.

We moeten ook in 2021 met zijn allen positief blijven denken en doen.

Gelukkig zijn er ook nu nog veel dingen te doen:

- stukje wandelen
- muziek luisteren
- uitslapen
- lachen
- zingen
- dankbaar zijn
- tijd maken voor elkaar



*Ik wens iedereen een gezond en goed
jeu de boules jaar toe.*

Henk van Vleeren

voorzitter.



Voor iedereen die mij
Vorig jaar de beste wensen hebben gedaan
Het heeft niks geholpen
Dus daarom dit jaar graag alleen
Kadobonnen
Flessen Drank
Of stort gewoon geld op mijn rekening



Spreuken en plaatjes om te delen