



Snerttoernooi

Op 7 februari was het snerttoernooi gepland. In plaats van 's morgens begonnen we 's middags om 13.⁰⁰ uur. Het plan was om 2 partijen te spelen en daarna gezellig met elkaar erwtensoep oftewel snert te eten.



De sneeuw was weg en had plaats gemaakt voor mist, die de hele dag bleef hangen. Gelukkig was het niet zo koud meer.

Er hadden zich 18 mensen aangemeld, waaronder Mark en Yvon die helemaal uit Utrecht kwamen om mee te doen. Dat was een leuke verrassing.

 Henk heette ons welkom en er was besloten dat we tripletten zouden spelen. Zes keer drie is immers 18. Het was fijn, dat dit toernooi weer eens door kon gaan! Dus vol enthousiasme gingen we aan de slag. De baan was nogal nat, het was wel even wennen met gooien. Na de eerste partij werd er gezamenlijk koffiegedronken. Bovendien konden we weer even warm worden. Na de tweede partij werd er besloten nog een partij te spelen, want het was nog te vroeg voor de erwtensoep.

Even om nooit meer te vergeten! Wisten jullie dat erwtensoep de algemene term is, terwijl snert de verfijnde, traditionele en stevige variant is; gemaakt met geduld en extra vlees?

Nadat er 3 partijen gespeeld waren, zaten we gezellig met elkaar in de kantine. De uitslagen van de partijen waren vandaag bijzonder. Veel partijen met 13-0, 13-2, 13-3; aparte uitslagen. Wie speelde er toch zo goed? Ik snapte er niks van!

Marcel kwam met de uitslag.

Op de eerste plaats Lida met 3 plus 30 punten. Er was een gedeelde tweede plaats met 3 plus 25 punten, dat waren Vrouwkje Kroon en Jan Brugging.

Ondertussen werd er in de keuken hard gewerkt aan de snert met roggebrood en katenspek. We hadden er allemaal zin in. Al gauw kwam de dampende soep op tafel en dat was smikkelen en smullen. Nadat iedereen verzadigd was, werd er opgeruimd. Het was een gezellig toernooi, maar beslist geen snert toernooi.

Organiserend comité hartelijk bedankt, tot het volgende toernooi.

Lida Descham

